



Bij een nieuw gebouw hoort natuurlijk een nieuw schoolplein. In de stijl van ons onderwijs vinden we het belangrijk dat de schoolomgeving uitnodigend, uitdagend en zo natuurlijk mogelijk is voor de kinderen. Precies de kenmerken die passen bij een groen-blauw schoolplein. Een paar maanden terug hebben we de subsidie voor het creëren van dit schoolplein toegekend gekregen. Hiermee zijn wij natuurlijk ontzettend blij, dat zult u begrijpen!

Belangrijkste voorwaarde voor het toegekend krijgen van deze subsidie: de kinderen ontwerpen mee. En als er iets past bij onze jenaplanschool en het onderwijs dat wij hier verzorgen, dan is het wel dat we de kinderen zo ongeveer overal bij betrekken. Het draait immers om de kinderen en zij zijn degenen die het plein gaan gebruiken.



Afgelopen dinsdagen was het zover. Onder de beziende begeleiding van huisvestingsexpert en stamgroepleider Luuk Bijl en landschapsarchitect Erik kwam er uit iedere stamgroep een afgevaardigde naar 'de Hut'. Een belangrijke en verantwoordelijke taak want de andere kinderen moesten geïnformeerd worden én er moest informatie worden opgehaald. Met deze informatie zijn onze eigen landschapsarchitecten in de dop aan de slag gegaan.



De plannen zijn visueel gemaakt in verschillende maquettes. Ongelooflijk trots zijn we op de kinderen. En dat is echt niet alleen omdat het ze is gelukt om echt de meest fantastische maquettes te bouwen. Nee, we zijn vooral zo trots omdat we zo goed terug zien dat 'onze' kinderen naar elkaar luisteren, ideeën ophalen en overbrengen en samenwerken.

De resultaten mogen er zijn! Oordeel zelf, zouden we zeggen. Landschapsarchitect Erik neemt alle ontwerpen mee en komt uiteindelijk terug met één definitief ontwerp waarin we de ideeën en plannen van de kinderen terug zullen zien. Natuurlijk krijgen de kinderen dit als eerste te zien. en vooruit; omdat we ons ongeremde enthousiasme ook heel graag met u delen, plaatsen we de foto's in de nieuwsbrief en op de website. Nog heel even geduld.....

