

WEEKBRIEF

FRIDTJOF  NANSEN

VOOR OUDERS EN VERZORGERS

Week 27 6 juli 2018

Dinsdag 10 juli Tijgers naar de Blijde Wei
Donderdag 12 juli t/m vrijdag 24 augustus Zomervakantie!

Mededelingen

Beste ouders/verzorgers,
De laatste weekbrief van dit schooljaar. Binnen de school is het merkbaar dat er een jaar wordt afgesloten en dat er al doorkijkjes plaatsvinden naar het nieuwe jaar.

Zo namen afgelopen dinsdag de achtstejaars afscheid van de basisschool. Altijd weer een bijzondere gebeurtenis met wellicht een beetje een dubbel gevoel. Eerst het opvoeren van de musical, een sluitstuk van een periode intensief oefenen. Daarna toegezongen worden door alle leerkrachten en een speciaal praatje van je eigen leerkracht. Ook langs deze weg wil ik alle collega's bedanken voor hun inzet om deze avond te laten slagen.

Afgelopen woensdag was er het jaarlijkse wenuurtje. De leerlingen hebben kennis kunnen maken met hun nieuwe klasgenoten en eventueel met hun nieuwe leerkracht. Ik heb positieve geluiden gehoord, dus ik heb alle vertrouwen in weer een goed schooljaar.

Maar eerst: zomervakantie! Een lange periode vrij om lekker uit te rusten van het afgelopen schooljaar en alle mooie belevenissen die we met elkaar hebben meegemaakt.

Voor de school betekent deze vakantie dat de portocabins op het plein geplaatst gaan worden. Aanstaaende maandag beginnen de eerste bodemwerkzaamheden. De ingang aan de President Wilsonweg (tussen het voetbaldoeltje en het lokaal van de Vlinders) is de laatste drie dagen van het schooljaar daardoor niet te gebruiken. U kunt gebruik maken van de hoofdingang, het hek bij de gymzaal of de andere zij ingang.

Ik wens iedereen een mooie, goede tijd toe en hoop jullie allemaal weer in goede gezondheid, vol energie en met mooie verhalen terug te zien.

Fijne vakantie!
Martijn

Even voorstellen

Beste ouders/verzorgers van de Fridtjof Nansenschool,



Graag zou ik mij aan u willen voorstellen, want ik ben vanaf het nieuwe schooljaar aangesteld als leerkracht van “de Panters” groep 7/8.

Mijn naam is Floris van der Neut en ik ben 39 jaar oud. Ik ben getrouwd en heb 2 kinderen die ook hier op school zitten. Ik heb sinds 2000 in het basisonderwijs bij Obs Pluspunt in Prinsenland gewerkt. Ik heb 15 jaar de groepen 7 en 8 gedraaid en de laatste 3 jaar de groepen 5 en 6.

Toen een aantal weken geleden mij gevraagd werd of ik hier wilde komen werken, hoefde ik daarover niet lang na te denken. Ik ervaar met hoeveel plezier mijn kinderen naar deze school gaan, ik zie een enthousiast team en de onderwijsaanpak spreekt mij zeer aan. Bovendien heb ik als kind met veel plezier op deze school gezeten. Al met al dus reden genoeg en een mooie kans om dit nieuwe avontuur aan te gaan.

Hopelijk gaan we met elkaar een mooie tijd tegemoet.

Ik wens u allen een fijne vakantie.
Met vriendelijke groeten,
Floris

In deze weekbrief wil ik mij graag even voorstellen.



Mijn naam is Hilde van Lieshout en zal komend schooljaar de juf worden van de Egeltjes klas. Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen op de Fridtjof Nansen en heb dus al kennis mogen maken met de school.

Als juf vind ik het belangrijk dat alle kinderen zich prettig voelen in de klas, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Ik kijk er heel erg naar uit om samen met de kinderen en u als ouder, er een mooi en leerzaam jaar van te maken.

Groeten,
Hilde

Brede school

Vorige week de laatste activiteiten van de Brede School afgerond, maar..... Ook in de vakanties kan er gewoon gesport worden!

Ben je 10 jaar of ouder en ben jij een echte sportgek? Wil jij deze zomer in de spotlight ballen aan geven aan dé beste Zitvolleyballers van de wereld?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

19, 20 en 21 juli krijg je de kans om samen met topsporters het podium van het Nieuwe Luxor en Topsportcentrum te betreden waar de finales van het WK Zitvolleybal worden gespeeld.

Als ballenjongen/meisje (court crew) kom je niks te kort, je maakt deel uit van een hecht gezellig team, krijg je een gaaf kledingpakket in de stijl van het evenement, lekkere catering, gedurende dag word je begeleid door een coördinator en alleen jij mag samen met de topsporters het veld op.

Zorg jij ervoor dat de wedstrijden snel en soepel verlopen? Meld je nu aan als Court Crew via www.eventmakers.nl en beleef een te gekke sportzomer!

Fijn weekend,
Agnes en Patricia

Uit de groepen

Eendjes

Na een fijn jaar is het nu tijd om afscheid te nemen van onze oudste kleuters, zij gaan naar groep 3. Dag lieve Aydan, Bruce, Damian, Faye, Ian, Jenelle, Jurre, Lizzie, Maxim, Milan, Nika, Ronnie en Sara we gaan jullie missen!

Ook nemen we afscheid van Sem en Roos, ze gaan verhuizen en dat vinden we allemaal erg jammer.

Fijn dat er ouders en oma's hebben geholpen met het schoonmaken van de klas. Alles is weer heerlijk schoon! Wij bedanken alle ouders voor de fijne samenwerking en het vertrouwen dit schooljaar.

Allemaal een fijne vakantie, geniet van de tijd met elkaar.

Margot en Monique

Eekhoortjes

Nog een paar dagen en dan is het schooljaar voorbij! Het was een afwisselend jaar voor de Eekhoortjes met verschillende gezichten voor de groep. De kinderen hebben het fantastisch gedaan, het was een gezellig jaar!

We nemen afscheid van de kinderen die naar groep 3 gaan, dat is elk jaar even raar.

Woensdag zijn ze alvast wezen wennen bij hun nieuwe juf. Iedereen kwam terug met een vrolijke lach, erg fijn

Nu pakken we veel in want na de vakantie zitten we in een nieuw lokaal, we hebben er zin in.

Uiteraard bedanken we nog een keer alle ouders die ons zo goed geholpen hebben dit jaar! Het was geweldig!

We wensen iedereen een hele fijne vakantie, tot na de zomer!

Fijne tijd,
Stefanie en Anja

Konijntjes

Wat hebben we veel leuke activiteiten gedaan deze week!

We zijn in de schooltuin geweest, hebben naar de musical gekeken en de oudsten hebben een bezoek gebracht aan hun nieuwe klas.

We hebben inmiddels afscheid genomen van Juf Shania. We vonden het fijn dat ze bij ons in de klas was en wensen haar veel succes met haar opleiding.

Ook Amanda's tijd op de Fridtjof zit er bijna op. Ik wil alvast alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking en alle kinderen voor de fijne tijd die we in de klas hebben gehad, wat zijn jullie gegroeid en wat ben ik trots op jullie allemaal! Wie weet, tot ziens...

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie,

Renée en Amanda

Olifantjes

De laatste volle week van het jaar!

We hebben dinsdag mogen luisteren naar de liedjes van de musical, de kinderen vonden dit erg leuk!

Op woensdag mochten de kinderen even wennen in hun nieuwe klas, dit was toch best spannend. We hebben de kinderen die naar groep 3 gaan weg 'geveegd' en na een uur kwamen ze vol enthousiaste verhalen weer terug.

We hebben ook alvast een aantal verjaardagen gevierd, we hebben een Engels boek over dieren gelezen, we hebben opgeruimd, kwartet gespeeld, gewerkt en we zijn rustig aan het aftellen naar de grote vakantie.

Alle ouders die dit schooljaar hebben geholpen in en rondom de klas, heel erg bedankt! We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe en we zien elkaar weer in het nieuwe schooljaar!

Fijn weekend,
Daniëlle

Dolfijnen, Panda's en Vlinders

Het schooljaar zit er nu echt bijna op. Nog 3 dagen en dan start de zomervakantie en eindigt dit schooljaar. Daarmee eindigt

voor ongeveer de helft van de kinderen ook hun tijd in de panda's, vlinders of dolfijnen. We genieten daarom nu veel van het samenzijn als groep. Veel samenwerken, samen spelen en samen kletsen.

De stof is allemaal aangeboden, sommigen hebben nog wat herhaling nodig, anderen verdieping.

De ervaring leert dat na de vakantie dingen zijn weggezakt of het tempo omlaag is gegaan en dat is zonde. Probeer daarom in de vakantie elke dag te blijven lezen.

Ook het automatiseren van rekenen is goed te doen onderweg naar het strand. Af en toe wat tafelsommen en klokkijken voor groep 4 en plus en minsommen tot 20 voor groep 3 helpen om een goede start te maken in de volgende groep.

We wensen iedereen alvast een heerlijke, wel verdiende vakantie en kijken uit om jullie in het nieuwe schooljaar weer op school te begroeten!

Sherida, Sabine, Marcia, Renée en Mary

Giraffen, Pinguïns, Zebra's en

We hebben de laatste volle week er alweer op zitten. De laatste onderdelen met rekenen en spelling zijn aan bod gekomen. Verder hebben we nog even van elkaars gezelschap genoten, wat hebben we allemaal een leuk jaar achter de rug!

Maar iedereen heeft na de wenoctend ook veel zin in de nieuwe groep en leerkracht.

De meeste kinderen zullen op dinsdag of woensdag veel spullen mee naar huis krijgen. Het is daarom handig om een tas mee te geven waar dit in past.

Fijn weekend, op naar de laatste (halve) schoolweek!

Heel fijn weekend!

Ingeborg, Henry, Angelique, Melanie, Robin en Jamilla

Cheeta's, Poema's en Tijgers

Ongelooflijk, wat is dit schooljaar weer snel gegaan. Nog helemaal niet zo lang geleden begonnen we op de eerste schooldag en nu schrijven we de laatste weekbrief alweer! Prachtig mooie momenten hebben we met elkaar beleefd. Het schooljaar begonnen met het kamp, daarna alle projecten die we hebben gedaan, Sint, Kerst, Zomerfeest, (mini) Finals en veel meer van dit soort vieringen. Fijne herinneringen aan het afgelopen schooljaar die we met ons meedragen.

Onze achtstejaars hebben deze week afscheid genomen van de basisschool. Dinsdag vierden wij de afscheidsavond met de musical en het samenzijn in de schooltuin. Wat hebben ze staan spelen op dat podium. Het is dat het nog licht was buiten, anders was er aan de hele hemel geen ster meer te zien! Trots zijn we op ze!

Vrijdag hebben de zevendejaars tijdens de jaarlijkse afscheidsviering afscheid genomen van hun klasgenoten. Met een zelfgeschreven en voorgedragen speech en zelfgemaakte cadeautjes. Iedere keer is het weer fijn om te ervaren hoe onze leerlingen zorg dragen voor iets dat ze aan een ander geven.

Op het moment dat u deze weekbrief leest, zijn de achtstejaars op afscheidsuitje. Prachtig mooi weer, dus lekker zwemmen bij de Zevenhuizerplas, frietjes eten en die er vervolgens weer afdansen tijdens de disco waar de zevendejaars ook lekker bij mochten zijn.

En dan... dan zwaaien we ze echt uit. Ze kwamen hier als kleuter, nog bij mama aan de hand. Wat zijn ze snel veranderd, veel sneller dan verwacht. Dit was het laatste kunstje, het allerlaatste kunstje van groep 8! Dag lieve achtstejaars! Kom nog eens langs!

En dat langskomen gaat zeker lukken, want in het nieuwe schooljaar ligt voor jullie een DVD van de musical klaar.

Cadeautje! ☐

Afscheid van leerlingen, maar voor de Cheeta's ook afscheid van Ashley, die de Zebagroep weer gaat begeleiden en van Rob, die zijn laatste stage bij de Giraffen gaat lopen. Niet echt helemaal een afscheid dus, want we zien ze gelukkig nog op school!

De zevendejaars hebben afgelopen woensdag al even aan de nieuwe groep mogen wennen. Als we zien hoe gezellig het geweest is in deze nieuwe groepen hebben we er weer alle vertrouwen in dat we een mooi schooljaar tegemoet gaan! Eerst zijn de zevendejaars nog lekker drie dagen bij ons en dan gaan zij ook beginnen aan een welverdiende zomervakantie. We wensen een ieder heel veel plezier toe. Mooie herinneringen maken. Denken jullie aan de vakantieopdracht?

Voor de ouders van zowel de 'nieuwe' als de 'oude' zevendejaars: iedereen heeft een 'Fridts' meegekregen. De bedoeling is dat de leerlingen samen met Fridts op de foto gaan tijdens een leuke vakantieactiviteit. Dit kan natuurlijk 'op vakantie' zijn, maar ook als je lekker een boek ligt te lezen in de achtertuin, een balletje trapt of als je in het zwembad ligt (hoewel Fridts niet waterproof is...). Deze foto mag gemaild worden naar ons, dan hebben we na de vakantie een gave start om alle vakantie verhalen met elkaar te delen.

Ben of word jij een Panter? Mail naar:

f.vanderneut@fridtofjofnansenschool.nl

Ben of word jij een Cheeta? Mail naar:

s.stiebing@fridtofjofnansenschool.nl

Ben of word jij een Tijger? Mail naar:

l.bijl@fridtofjofnansenschool.nl

Ben of word jij een Poema? Mail naar:

c.bakker@fridtofjofnansenschool.nl

We zien iedereen heel graag gezond, vol energie en mooie verhalen weer terug op maandag 27 augustus! ☐

Bijzonderheden komende periode:

6-7: afscheidsuitje groep 8 (15.15-21.30 uur). Let op: afscheidsdisco is ook voor de zevendejaars van 20.00-21.30 uur.

9, 10, 11-7: achtstejaars vrij

11-7: laatste schooldag zevendejaars

12-7: start zomervakantie

27-8: eerste schooldag nieuwe schooljaar

Fijn weekend!

Sandra, Ashley, Luuk & Chantal